

1. Uti Älven

Uti älven, kall och klar
Ahtohallan vaktar minnena
Sov så tryggt, mitt lilla barn
För den som söker där får svar

Hennes källa, djupt och sann
Ge dig svaren som hon en gång fann
Ner i djupet hon dig drar
Gå ej för långt, då blir du kvar

Hon sjunger högt för de som hör
I varje ton, en hemlighet
Men fara lurar, ser dig för
Det är stort, det som älven vet

Uti älven, kall och klar
Finns en mor som värnar minnena
Kom min skatt, jag väntar kvar
Och när vi möts får du ditt svar

2. Somligt Är Sig Likt

Det är sant att vi alla blir äldre
Och brisen vi älskat nu hellre
Skyndar på med hösten så att alla molnen sveps förbi
Alla pumpor och den nyttiga kosten

Har förmultnat och har lagts i komposten

Fastän allt förändras finns det saker som förblir
Ja, somligt är sig likt
Som hur du håller din hand i min
Somligt är sig likt
Bästa vännerna någonsin

Som en gammal mur står i ur och skur
En sak jag vet är sann
Somligt är sig likt
Som hur vi ställer upp för varann

Se löven har börjat falla
Sven, jag känner framtiden kalla

Kan det vara just ikväll du kommer ställa dig på knä?

Ja, fast jag tycker det är svårt att planera
All mysbelysning, ringar med mera
Romantiken fixar jag för där ligger du i lä

Ja! Somligt är sig likt
Mina känslor dom ska bestå
Somligt är sig likt
Som att renar är bättre och så
Med ett stadigt kliv mot mitt nya liv
Så ska det nog kanske gå, eller?

Somligt är sig likt

Sven, jag behöver dig nog ändå

Vindarna vänder
Och i dess väg för med sig en röst
Nånting som händer
En klivenhet som känns djupt i mitt bröst
Allt är så bräckligt, kan vara borta i ett slag
Svårt att fånga stunden
Men jag kan ändå fånga denna dag

Kan du känna att vindarna vänder
Och jag ser att ni alla blir äldre

Fast hösten är på väg, så känns en våg av hopp

I vårat rike som alltid lovordats
För kampen som värnar det goda

Jag kan lova att vår flagga, den ska alltid stå i topp

Ska alltid stå i topp
Ska alltid stå i topp
Ska alltid stå i topp

Somligt är sig likt
Tiden rusar så snabbt förbi
Helt osannolikt, att du vet hur din framtid blir
Ja, som sagt och gjort, tiden går så fort
Må lyckan stå oss vid
Somligt är sig likt

Och vi ställer upp för varann
Ställer upp för varann
Ställer upp för varann
Ställer upp för varann
Vi ställer upp för varann

3. In I En Ny Värld

Ah ah oh oh oh
Ah ah oh oh oh oh oh

Ja jag hör dig men säger nej
Bara bekymmer om jag hör på dig
Det finns all anledning till att ignorera dig

Tills din sång försvinner sluta upp att plåga mig, oh oh
oh
Ah ah oh oh
Oh oh
Ah ah oh oh

Du är ingen röst
Bara en obetydlig ton
Jag är upptagen, hur som helst
Med en helt annan vision

Här finns allt jag älskar alla som min själ berört
Jag är ledsen, kära väsen, men jag vill inte bli störd
Det är nog med alla sagor, nog med alla äventyr
Jag är rädd för det som händer om mitt hjärta styr

In i en ny värld
In i en ny värld
In i en ny värld
Ah ah oh oh
Ah ah oh oh oh oh

Vad är det du vill? Du gör mig sömnlös varje natt
Är du här för att luras för att spela mig ett spratt?
Eller så finns där någon som kanske är som jag?
Som vet djupt inne att här ska jag inte va?

Varje dag är en prövning
Mina krafter ökar på
Jag känner att en del av mig den längtar så

In i en ny värld
In i en ny värld
In i en ny värld
Ah ah oh oh

Ah ah oh oh

Oh oh oh
Du där ute?
Är du där än?
Bara kom då
Visa vägen
Ah ah oh oh
Ah ah oh oh
Ah ah oh oh
Ah ah oh oh
Oh oh oh oh
Oh oh oh oh
Oh oh oh oh
Oh oh oh oh
Oh oh oh oh
Oh oh oh oh

Vart tar du vägen?
Ta mig på din färd
Låt mig få följa dig
In i en ny värld?
Oh oh oh

4. När Jag Blir Äldre

Vad var det
Samanta

Det här förstår jag nog när jag blir äldre
Allting ska för mig bli uppenbart
Då är jag otroligtvis
Och jag vet naturligtvis
Att allt som händer var
Fullkomligt normalt

Det där känns säkert rätt när jag blir äldre
En mörk och läskig skog är plötsligt kul
En dag när jag vuxit klart
Blir allting otäckt underbart
Förskräckligt blir förskräckligt bra till slut

Oj störde jag er

Att växa upp är så krångligt
Att komma på hur allt ligger till
Men med mognaden blir jag lugn och trygg igen
Jag är iakttagen men ändå riktigt still

Ser ni det förstår jag nog när jag blir äldre
Så jag tar allting med ro och spelar smart
Och under tiden drömmer om
Min aktningvärda ålderdom
När jag blir äldre ska allting absolut bli uppenbart
Det här är normalt

5. Renar Är Bättre Än Män'skor

Renar är bättre än män'skor
Sven, kärlek är så svårt

Det är som det är
När en män'ska blir kär
Ta't lugnt Kristoffer, du kämpar för hårt

6. Vilken Väg Ska Jag Ta

Och åter igen
Drar du iväg men utan mig
Och här står jag
Frågar mig vad jag ska göra?
För jag och Sven

Skulle aldrig hindra dig
Har du en plan så vill jag gärna höra

Är det här vad man menar med att växa isär?
Är det hälsosamt för hjärtat mitt att banka så här?
Jag är vilse utan dig, vilken väg ska jag ta?
Öst är väst, ner är upp, allt blir knas
Jag som brukar visa vägen, vilken väg ska jag ta?
Säg har du valt en väg utan mig?
Vilken väg ska jag ta?

Det var som om
Jag alltid tog en stig som den kom
Och varje steg
Det tog jag utan att tveka
Vem är jag, om inte din karl?
Var står jag, om du ska förneka, vår kärlek?

Som en stjärna lyser du
Ååh vilken väg ska jag ta?
Dag blir natt, natt blir dag utan ditt sken
Ååh du är min kompass
Så vilken väg ska jag ta?
Hoppas att du bryr dig än

Jag står här
Alla dar (Alla dar!)
Låt mig få va' din trygga famn (Trygga famn!)
Och tills dess, vilken väg ska jag ta?
Vilken väg ska jag ta?!
Vilken väg ska jag ta?

7. Visa Dig

Jag kan känna att jag själv är
Jag är inte rädd

Allt känns så bekant här
Tvivlen skingrar sig nu jag är beredd
Kan förminna dig
Som en vän jag alltid känt
Återvänder till den plats som är mitt hem

Som en fästning har jag skyddat
Varje hemlighet jag bär
Känner du som jag
Kom fram nu är jag här

Visa dig
Vill så gärna mötas
Visa dig
Va inte skygg
Är du den som jag eftersökt
Hela mitt liv?
Visa dig
Med mig är du trygg
Ah-ah, ah-ah
Ah-ah, ah-ah-ah

Så mycket jag vill veta
Inget är som jag trott
Förr har jag alltid tvekat
Kan jag vara född till någonting stort?
Jag har alltid varit udda
Inga normer gällde mig
Ska det ske?
Att jag får se
Dom svar du gömt hos dig?

Visa dig
Borta är all min ängslan
Ingen kan hålla oss isär

Du bär på svaren jag sökte för hela mitt liv
Åh, visa dig
Visa mig vem du är

Kom fram jag ber
Jag vill ha svar
Hur länge ska jag vänta kvar?
Kom fram jag ber
Jag vill ha svar
Hur länge ska jag vänta kvar?

Uti älven kall och klar (Ah-ah, ah-ah)
Athohallan (Ah-ah, ah-ah)
Vaktar minnena (Minnena, minnena)

Kom min skatt jag väntar kvar
Jag får svar

Visa dig
Släpp loss dina krafter
Berika dig med den kunskap du får
Det är den du själv har väntat på

Hela mitt liv (Hela ditt liv)
Visa dig

Ah-ah, ah-ah
Ah-ah, ah-ah
Ah-ah, ah-ah
Ah-ah, ah-ah
Ah-ah, ah-ah

8. Ett Litet Kliv

Mörkret jag sett förr, inte alls som nu

Här är kallt, här är öde, här är tomt
Det liv jag känt har slocknat, jag är redo nu
Att befrias från det som gör så ont

Jag följde dina spår i vått och torrt
Men dit du rest kan jag inte färdas till
Min sorg är så bottenlös och den tynger mig
Fast en inre röst, den viskar vad den vill
När du gett allt du vill ska du ge lite till
Och ta ett litet kliv

Finns det ens en dag, efter den här
Vet jag alls, vad är falskt? Vad är sant?
Du gav livet mening, du var mig så kär
Den väg som lagts framför mig är så brant
Hur ska jag resa mig?
Hur kan jag finnas utan dig?
Du tar ett litet kliv
Ta ett steg och ännu ett
Är det enda som är rätt
Att ta ett litet kliv

Bara ta ett andetag
Ett steg i sänder, orkar jag
Blicka inte så lång och det går bra
Nästa steg är ett val som jag ska våga ta

Fastän vägen är lång dras jag mot en soluppgång
Och tar ett litet kliv
När dagen gryr, vad händer sen?
När man vet att ingenting kan någonsin bli sig likt igen
Jag ska finna tröst
Hos min inre röst
Och ta ett litet kliv

